



כשהלב
צועק



כסהלב צועק ומייחל לישועה, אנחנו חייבים מייסדה לסמוך עליו.



את ההמשך,
אף אחד לא ידע
להסביר, אבל
**השופט החליט
לחייב את השכן
הגוי בכל ההוצאות
המשפט ולאשר את
כל הבקשות של אברהם מ.**

את הסיפור, סיפר אברהם מ.
באירועי ה'מלווה מלכה' הגדולים
שנערכים מטעם הארגון 'רב להושיע', שע"י
נכדי הצדיק הממשיכים את מורשתו הגדולה,
כפי שעשה בחיים חיותו.

אותה מסורת שנמשכת אך ורק בגלל בקשתו האישית וצוואתו של
הצדיק. הצוואה ההיסטורית שטומנת בחובה גם סוד שמתאים
לכולם, עשירים כעניים, זקנים כצעירים, רבנים כיהודים פשוטים,
אותו גילה הצדיק זמן קצר לפני פטירתו:

**"אם תמשיכו במעשי החסד שלי, תוכלו להמשיך ישועות
כמו בחיים חיותי" - - -**

עם הסוד הזה, כולנו מתכוננים לקראת יום ההילולא של הצדיק
מקערעסטיר, יום הישועות הגדול!

**הפעם יותר מתמיד - כולנו נהיה
בהילולא בקערעסטיר - למרות
ובגלל הקורונה!**

ההורים השבורים כבר ניסו הכל והתאכזבו שוב ושוב.
הלב שלהם צעק לישועה.

עד שגילו את הצדיק מקערעסטיר. מהר מאוד הם פנו
לנכדי הצדיק, ממשיכי דרכו, ביקשו ששמו יוזכר בקברו
הקדוש ואף הוסיפו לתרום סכום של 180 ש"ח בהוראת
קבע חודשית. כחודש לאחר מכן החלה הישועה להפציע.
כעבור 9 חודש, נולד הילד, שנקרא, איך לא: ישעיה!

על שם הצדיק מקערעסטיר, רבי ישעיה בן רבי משה, זכותו
תגן עלינו.

זכותו של הרה"ק "רבי ישעיה בן רבי משה", מצמיח ישועות
בכל מצב שהוא. כמו למשל, בבית המשפט האנגלי.

זה סיפורו של אברהם מ. מלונדון, שנאבק עם שכן גוי על היתרי
בנייה. אברהם מ. השקיע את מיטב כספו בהשקעה על סמך
הבנייה המתוכננת, ואז צץ השכן הגוי והגיש התנגדויות. מצבו
הכלכלי של אברהם מ. החל להסתבך בעקבות המשפטים והלב
שלו צעק לישועה.

כשגילה אברהם מ. את קיומו של הצדיק מקערעסטיר, הוא
מיהר להתחבר עם הארגון של הצדיק 'רב להושיע' וביקש מנכדי
הצדיק וממשיכי דרכו ששמו יוזכר על הציון, דווקא בעיצומו של
משפט גורלי שנתערך בנושא בבית המשפט המחוזי בלונדון, בחודש
שבט האחרון. בנוסף, הוא גם תרם סכום של 1,000 ליש"ט למען
הילדים הרעבים, שזוכים למטרנה בזכות הארגון 'רב להושיע'
וקיבל את הקמיע הסודי של הצדיק מקערעסטיר.

ואז קרה המפנה. מייד בתחילת המשפט, כשהחל אברהם מ.
את דבריו, הוא הכניס את יד ימינו לכיס והחזיק בקמיע הקדוש
אותו קיבל מנכדי הצדיק...

תמיד הכתובת.

הצדיק מקערעסטיר, זקן מלא חמלה ולב שופע אהבה לכל יהודי
באשר הוא, תמיד היה שם, לעזור ולהיטיב לנו.

אז כמו היום. היום, **הכוונה גם ממש עכשיו.**

לפני חודשיים, שמענו על הרב פראנק מניו יורק, שאשתו, אמא
למשפחה ברוכת ילדים, וסבתא לעשרות נכדים, אושפזה לאחר
סדרת בדיקות מקיפה שהראו בבירור על התפרצות מחלה ממארת
בגופה.

בגלל מחלות רקע של סכרת ובעיות לב, הודיעו לבני המשפחה
המבוהלים, שהמצב של אמם עלול להידרדר מהר מאוד...

המומים ושבורים, הלב שלהם צעק מפחד והם חיפשו מקור
תמיכה ופנו... אל הצדיק מקערעסטיר, שיעזור ויציל. באמצעות
נכדיו ממשיכי דרכו של הצדיק, המפעילים את ארגון החסד
'רב להושיע'. ביקשו בני משפחת פראנק להזכיר את שם האם
בקבר הצדיק ותרמו סכום הגון למען הילדים הרעבים שזוכים
למטרנה בזכות הארגון.

ואז, יומיים לפני חג הפסח, הטלפון צילצל במשרדי הארגון, ועל
הקו היה הרב פראנק בכבודו ובעצמו...

הוא התקשר לספר על הנס, ביחד עם זוגתו ובני המשפחה
הנרגשים, היום - הוא סיפר - **קיבלנו את התוצאות של הבדיקות
החוזרות, והכל ב"ה נקי לגמרי.**

הנס לא קרה בהפתעה, במשרדי הארגון כבר רגילים לכך. כי
באותו שבוע של ערב חג הפסח, השתתפו נציגי הארגון בברית
מילה - שהתקיימה כמובן לפי הנחיות משרד הבריאות - **לילד
שנולד אחרי 8 שנות ציפיה ארוכות.**

הלב צועק מפחד. מגיפת הקורונה, אינה מבדילה בין מעמדות.
כל ההבדלים ביננו, נעלמו מאז הנגיף פרץ לחיינו לפני קצת יותר
מחודשיים והעמיס עלינו קשיים כפולים. פתאום כולנו באותה
סירה, עשירים ועניים, זקנים וצעירים, רבנים ויהודים פשוטים.
כולנו נסחפים באי וודאות מוחלטת. כולם עוצרים, כולם מסוגרים.

כולם מ-פ-ח-ד-י-ם.

הלב צועק מפחד מהמספרים עד עכשיו, מפחד מהעתיד לבוא.
ואם חשבנו שהקשיים הכלכליים הם השיא, הלב נסדק יותר
כשמענו על חברים וקרובי משפחה שחולים בקורונה.

ואז גילינו כי כואב לנו עוד יותר לדעת על פטירתם של יהודים
בטרם עת, בארץ, בארה"ב, בצרפת, באיטליה או במרוקו.

ועוד יותר כואב לנו לשמוע על צדיקים ישישים, מכל העדות
והחוגים, שנפטרים בחטף.

הלב כבר נשבר. מה יהיה הסוף?

דווקא מתוך הפחד ובגלל אי הוודאות, לא הרגשנו כי בנתיים
אנחנו מתקרבים לקראת הזדמנות שיכולה לשנות את הכל.

**הזדמנות של פעם בשנה, דווקא בצל הקורונה - הפעם יותר
מתמיד!**

יום ההילולא של הצדיק מקערעסטיר מתקרב, יום הישועות הגדול
של רבי ישעיה בן רבי משה זכותו תגן עלינו, בג' אייר תש"פ, מגיע!
הצדיק מקערעסטיר, שנפטר לפני 95 שנה, היה האיש הידוע
ביותר בכל הונגריה ופולין, בגלל הישועות והמופתים.

אבל יותר בגלל הרחמים והאהבה.

בכל הזמנים הקשים ובתקופות של אי וודאות, קערעסטיר היתה



33-22-20-1800

www.ravlk.org התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

גם אתם תזכו לישועה בזכות קבייע השמירה המיוחדת של רבינו זי"ע!

מאמצים 2 משפחות
ומצטרפים לשבת
מרוממת בעיירה
קערעסטיר בראשות
נכדי הצדיק זי"ע

הלב של חסרי היסע צועק אלינו לעזרה



לעמוד מול האנחות והדמעות. הלב של חסרי היסע צועק אלינו.

כעת, התינוקות זקוקים לכם, יותר מתמיד. הפעם, אנחנו חייבים לעשות יותר למענם!

עם התמיכה שלנו, **נהפוך להיות ילדים של הצדיק בעצמו, נחקק על לוח לבו הטהור ובשעה שיעמוד ויתפלל לפני כסא הכבוד ביום ההילולא, אנחנו נהיה שם.**

הצפייה לישועה הפרטית שלנו, לרפואה שלימה ולפרנסה טובה, בוודאי תיענה מן השמיים ביום הישועות הגדול בקערעסטיר, כאשר נתמוך בתינוקות הרעבים. הבקשות שלנו לזיווגים גוונים או נחת מהילדים, בוודאי יתקבלו לרחמים ולרצון, ביום ההילולא של הצדיק מקערעסטיר, כאשר נהיה שותפים בחלוקות המטרנה של התינוקות הרעבים.

כי הצדיק מקערעסטיר, לא שותק מול האנחות והדמעות.

תינוקות רעבים עד פתח הבית!

החלוקה האחרונה של ערב פסח השנה, דרשה מאמצים כפולים מול הרשויות והסתכמה בעלויות גבוהות במיוחד, בעקבות הקורונה. בתחילה, בגלל המחסור שנוצר, נאלצו נציגי הארגון לפעול מול החברות המשווקות, כדי להשיג את המטרנה במחירים גבוהים מהרגיל. ובהמשך, כדי שהחלוקה תתקיים במועד, הוקם בארגון 'רב להושיע' מערך לוגיסטי נרחב על מנת לשנע את המטרנה לכל משפחה באמצעות ארגון משלוחים רחב היקף שהתפרס על פני עשרות שכונות בכמה ערים. כי כשמרחמים באמת, שום דבר לא יעמוד בדרך...

את התינוקות האלה, הצדיק רוצה שניקח על עצמנו, דווקא עכשיו, בתקופת הקורונה.

התינוקות הרעבים האלה, שנכדיו של הצדיק דואגים לתזונתם, זקוקים לנו, **הפעם יותר מתמיד.**

כך נהפוך לילדיו של הצדיק עצמו! **כי מי שדואג לתינוקות של הצדיק, הופך להיות כמו אחד מהבנים שלו עצמו...**

דווקא עכשיו, בתקופת הקורונה, המצוקה הכלכלית מכה קשות במשפחות ברוכות הילדים. רבים נוספו למעגל העוני ואיתם התינוקות שזה עתה נולדו. **כעת, הם זקוקים לנו יותר מתמיד.**

תיבות הדואר, הפקס והאימייל של המשרד, מוצפים במכתבים קורעי לב של משפחות המתחננות למטרנה עבור התינוק הרעב שלהם. לפעמים מדובר בשניים ולפעמים אפילו שלוש.

הלב נשבר והמכתבים מדירים שינה מעיני נציגי הארגון, נכדיו וממשיכי דרכו של הצדיק מקערעסטיר, כי בדיוק כמוהו, הם לא יכולים

כי בבית אין מה לתת לו לאכול, וההורים שלו בוכים יחד איתו, עד שהוא נרדם.

ואז מתעורר שוב בגלל הרעב, הגוף הקטן זקוק לתזונה כדי להתפתח והלב שלו צועק, ביחד עם כל הגוף. אבל ההורים הרצוצים נאלצים לקמץ במטרנה, כי אין להם ממה לקנות. לפעמים הם מוהלים כפית אחת עם הרבה מים, לפעמים הם שמים סוכר במקום מטרנה.

הנתונים העצובים הללו שהגיעו לידיהם של נכדי הצדיק מקערעסטיר, הטרידו אותם יותר מכל אחד אחר והם החליטו שאי אפשר לשתוק.

לא פלא שדווקא הנכדים של אותו צדיק מלא חמלה, הם שהתעוררו. הרחמים שעברו בירושה, עשו את שלהם.

כי הצדיק מקערעסטיר זכותו תגן עלינו היה ידוע לכל כמלא רחמים וחמלה, והעידו עליו:

"שום דבר לא שובר את ליבו, יותר מאשר אנחה של יהודי רעב --- ושום אנחה לא מצליחה להדיר שינה מעיניו, יותר מאשר אנחה של תינוק יהודי רעב" ---

התינוקות הרעבים האלה, הפכו להיות בבת אחת הילדים של הצדיק מקערעסטיר ולמענם הוקם ארגון 'רב להושיע' שהחל מייד בחלוקות מטרנה למשפחות הנזקקות.

החמלה הפכה לעובדות, הרחמים לקופסאות מטרנה!

בשנת תשנ"ח, התקיימה החלוקה הראשונה, והביאה מטרנה ל-17 תינוקות רעבים!

השנה, ערב חג הפסח תש"פ - למרות כל ההגבלות של הקורונה - התקיימה חלוקה מיוחדת ומורחבת, שהביאה את המטרנה לאלפי

אם לא שמעתם אותם עד היום, אתם חייבים להכיר את התינוקות הללו. **התינוקות של הצדיק מקערעסטיר.**

זה הסוד של הצדיק מקערעסטיר, שמפתיע כל פעם מחדש:

נשארו לו תינוקות בימינו!

קראתם נכון, הצדיק מקערעסטיר נפטר לפני 95 שנה, ועדיין, בשנת תש"פ, יש לו עדיין תינוקות.

לא אחד ולא שניים, אלא למעלה מ-1,300 תינוקות.

והם ר-ע-ב-י-ם.

זה סיפורם שובר הלב של ארגון 'רב להושיע', ארגון המורשת של נכדי הצדיק מקערעסטיר. שבעקבות צוואת הקודש של זקנים בעל ההילולא, המשיכו כל השנים בעשיית חסדים בכל המישורים לכלל ולפרט.

וכשהם נחשפו לעוני והמחסור במשפחות הנזקקות וגילו כי גם בימינו יש תינוקות רעבים, כפשוטו, החליטו להרים את הכפפה.

לא כל אחד מאיתנו יכול לדמיין את זה, תינוק רעב שבוכה ובוכה,

מאמצים תינוק של הצדיק

ומקבלים את הקמיע הישועות המסוגל של מייסד אימפריית החסד, פועל הישועות הרה"ק ר' ישעיהו לע מקערעסטיר ז"ע

כשתינוק בוכה מרעב, אל תעמדו מנגד!!!

33-22-20-1800

התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה www.ravik.org



רב להושיע

ר' ישעיהו לע צדקה בארה"ק
שע"י נכדי רבינו ז"ע
ממשיכי דרכו

עם קצת לב, כולנו נהיה השנה בקערעסטיר



הלב הגדול של הצדיק מקרעסטיר, אף פעם לא הפסיק לצעוק למען עם ישראל. לכן, בקערעסטיר, מעיין הישועות מעולם לא פסק.

גם היום.

מזה 95 שנה, הלב שלו ממשיך לצעוק למען עם ישראל. מזה 95 שנה שקברו של הצדיק מקרעסטיר, ידוע ומפורסם כמוקד ישועות, בכל ימות השנה.

וביום ההילולא, יותר מתמיד.

תמיד זה היה כך. לא היה יהודי באירופה שלא ידע על קערעסטיר. גם היום כמעט ואין בית יהודי שלא ראה בעיניו ישועה בזכות הצדיק מקרעסטיר.

במיוחד בזמנים הקשים ובתקופות אי וודאות, אנו ממחרים לפקוד את קברו הקדוש של הצדיק מקרעסטיר זכותו תגן עלינו.

ובקערעסטיר, ת-מ-י-ד נענים בישועות.

ובקורונה, יותר מתמיד.

הסוד שעושה את ההבדל בקערעסטיר

אבל כדי לזכות בישועה מובטחת מעל לדרך הטבע, היה צריך לדעת את הסוד.

הסוד שעבר בקרב נכדיו ממשיכי דרכו של הצדיק מקרעסטיר, אשר בלעדיו המאמץ הרבה גדול וקשה:

"אם תמשיכו במעשי החסד שלי, תוכלו להמשיך ישועות כמו בחיים חיותי" ---

אם רוצים להתקשר אל הצדיק מקרעסטיר, צריך להמשיך את אימפריית החסד אותה הקים בחייו, ואשר פועל וממשיך עד היום באמצעות ארגון 'רב להושיע' שע"י נכדיו ממשיכי דרכו שליט"א.

זה הסוד שעושה את כל ההבדל.

אם אנחנו רוצים ישועה אמיתית ומובטחת, בקלות ובמהירות, אנחנו צריכים לתת לצדיק, כדי לקבל בחזרה.

ואין לך נתינה גדולה מזה שאפשר לתת לצדיק, מאשר העזרה לאלפי ילדיו של הצדיק, לתינוקות הרעבים שלו. הם נמצאים על ליבו של הצדיק הרחום וכאשר אנחנו מרגיעים את התינוקות הרעבים, הצדיק מרגיש זאת מייד.

וכשאנחנו נותנים למען הצדיק, אנחנו הופכים להיות חלק ממנו, כמו הילדים שלו. ומה לא עושה אבא בשביל הילדים שלו?

כשאנחנו מקיימים את רצונו הקדוש של הצדיק, אנחנו נחקקים על לוח ליבו הטהור כמו ילדיו שלו וכשהוא יעמוד ביום ההילולא ויתפלל לפני כסא הכבוד, אנחנו נהיה שם ונזכה לישועה מובטחת.

ביום ההילולא, מי שנמצא על לוח ליבו הטהור של הצדיק, נושע בוודאות בעזרת השי"ת.

ים של דמעות

ביום ההילולא של הצדיק, התור הוא ארוך מאד. אלפי איש, אלפי בקשות, תחינות, תפילות ודמעות. ים של דמעות, גם של צרות וגם של ישועות. הכל מתקנז כאן בקערעסטיר. אם פקדתם את המקום, אתם יודעים במה מדובר ומצטמררים. ואם לא פקדתם את המקום, אי אפשר לתאר את החוויה המצמררת מהתרגשות. בדוכן של 'רב להושיע' הממוקם בסמוך לקבר, רואים וקולטים

הכל מזה שנים ארוכות.

השנה, בגלל נגיף הקורונה, העולם נחסם לתנועה אווירית. אין מטוסים, אין תחבורה. אי אפשר להגיע לקבר הצדיק באופן פיזי. אבל אפשר להחזיק ישירות לוח ליבו הטהור של הצדיק.

מי לא זקוק לישועה? כולנו זקוקים לישועה פרטית וכולנו מייחלים לישועה כללית. בשביל זה אנחנו רוצים להגיע לקערעסטיר יותר מתמיד, לקרוע את רוע הגזירה ולהסיר מעלינו את מכת המגיפה!

אבל קרסטיר חסומה, אין יוצא ואין בא.

דווקא השנה, כולנו שווים. עשירים כעניים, צעירים כמבוגרים, רבנים כיהודים פשוטים, בדיוק כמו שהיה אצל הצדיק מקרעסטיר, אצלו כל יהודי היה שווה, כל יהודי באשר הוא, עם אהבה אינסופית ורחמים בלתי נגמרים.

דווקא השנה נוכל להיות אצלו, יותר מתמיד.

השנה נוכל להיות על לוח ליבו הטהור, כי אנחנו מקיימים את רצונו ושותפים במפעל החסד העצום 'רב להושיע'.

גם השם שלנו יגיע לשם, כי 'רב להושיע' יהיו שם, עם מניין מצומצם של רבנים, שיערכו תפילה אדירה למען תורמי רב להושיע הממשיכים את מסורת החסד של הצדיק, ותפילה זו ודאי גם תרעיד את אמות הסיפים של העולם כולו כדי לקרוע את רוע הגזירה ולהסיר את מכת המגיפה מעלינו ומעל כל בית ישראל.

השנה נהיה שם באמת!

השנה אנחנו נוכל להיות בקרעסטיר ביום ההילולא, בכל מקום בעולם. כל אחד מאיתנו יוכל להיות אצל הצדיק, גם מתוך הבידוד, ההגבלות והסגר. המחסום הפיזי, לא יעמוד בדרכנו להתקשר אל הצדיק ביום ההילולא שלו ולהפוך להיות כמו ילדיו. בהיותנו

שותפים במפעל חייו של הצדיק מקרעסטיר, הרי אנו כבנו, נמצאים עמו היכן שהוא נמצא וחקוקים על לוח ליבו הטהור.

וכשהוא מחלק מתנות ביום ההילולא, הוא קודם נותן לילדים שלו, אנחנו, שעושים למענו, השנה יותר מתמיד.

הצדיק יקרוע שערי שמיים למען

בגלל התמיכה שלך, הצדיק מרגיש אותך בלב הגדול שלו ולא יותר עליך.

הצדיק יעטיר רחמים לפני כסא הכבוד לקרוע מעליך את כל הגזירות, כי אתה ריחמת על התינוקות הרעבים שלו.

הצדיק יפעל לבטל מעליך כל הדינים ולפעול באופן אישי בעבורך בשמיים את הישועה הפרטית לה אתה זקוק, ישועה מובטחת מעל לדרך הטבע, כי אתה עשית בדיוק מה שהוא רוצה, לעזור לילדיו.

דווקא בתקופת הקורונה, הפעם יותר מתמיד, להגיע לקערעסטיר ולזכות בישועה מעל לדרך הטבע.

בכח התפילה המיוחדת על הציון

הקדוש ביום ההילולא ובזכות

קמיע השמירה המיוחד,

תזכה בוודאות

לישועה המובטחת!



33-22-20-1800

www.ravik.org

התרומות ל'רב להושיע' מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

להעברת קוויטל למעמד הישועות בקערעסטיר חייגו:



מאמצים תינוק רעב

ומקבלים קמיע ישועות מסוגל של הרה"ק ר' ישעילע מקערעסטיר ז"ע שנכתב ע"י נכדיו ממשיכי דרכו

כשישהו מעיק על הלב... יש רק כתובת אחת!





מה, אתה לא יודע? אפא מתפללת עלינג וגם על האיט שנותן את הפטרנה לאברימי!



ולאחר מספר ימים...

מעלה! אני זקוק לשטח עם ידע ונסיון במתן תרצה לעבד עמי לתקופת נסיון?

אתה מתמצא בבניה קלה, נכון?

אכן, למדתי את התחום וגם עבדתי בו בפישק תקופה

הו, טוב שאני פוגש אותך!

טוב שיש מיישור ששליח למגש ביי...

בשמחה!



אני מפרסם את הספור בדי לחזק אחרים... קדם כל, שהקב"ה יכול לעזר בפעמים טאשים ולהוציא מאפלה לאור גדול בגרע אחדו וגם, ראו את פוחו של הצדיק ר' ישעיהו פיקרסטר- שהבטיח לנבדיו שאם ימשיכו את מעשי החסד שלו, ימשיכו השמות בבחי חיותו-

ואכן, בעיני זבית לראות זאת!!!



אין מה להגיד, עבודה מעלה ומדקת מפל הבחינות!!!

אני מעגן לחזק עפק על חוזה עבודה לטוח ארף ובמובן שתתגמל היטיב על עבודתך הפישלמית!



אך מצבי פה זחוק עכשו, אין לי שטרלינג אחד מיתר בהשבון הבנק!

נברים דברי אמת... דברי הטעם של סגור חדרו עמק ללבי...

אולי צריך להתחסס לזה כמו לעסק... אני משקיע עלות מתרנה לתנוק, ובתמורה אפא מעניקה לי תפלות! תמלת אם יהידיה הנובעת מעמק לבה, עושה ראש גדול בשמים!



במסודר רב להושיע! ר' ישעיהו זקה בארה"ק שעי נכדי רבינו ז"ע ממשיכי דרכו

ישר פח לק ובכות זה תקפה לישועות בקרוב!

אמן!

ומלבד זאת גם נשים קויטל עם שפך על הציון הקדוש...

אני מעגן לתרם עבור מזון לתנוק לשנה שלמה... ושם הפישקה תעתיר בעדי ובעד ביתי מידי יום, ובמיוחד בעת הדלקת נרות שבת!



אפא, מה את מתפללת כל כך הרבה זמן?

וששש... אל תפריע!

ובבית אחר בארץ ישראל... יהיו מזמורי תהלים אלו לכות התורם זאב בן חיה שרה... שישוע בזכות נדת לבו לתנוק יהודי שגור!

רוצים לקבל חיסם עוד סיפורים מצורים מבית הצדיק פקערסטיר? שלחו מייל עם שם וכתובת: rav202233@gmail.com

גם אתם זקוקים לישועה? חייגו כעת למוקד רב להושיע שעי נכדי הצדיק ממשיכי דרכו 1800-20-22-33

מפתח הפלא ליסועות

שעבר בירושה מר' ישעי' לע זי"ע לנכדיו ממשיכי דרכו

מספרים כיצד הרגישו וראו בחוש פעם אחר פעם כיצד הוא מגונן עליהם.

וגם לאחר פטירתו - **הקמיעות מחולקים ע"י נכדיו** למי שתורם לר"ב להושיע' והופכים לצינור של שפע ממש. **אנשים שמחזיקים את הקמיע, מספרים על ישועות גדולות מעל לדרך הטבע.**

אם אתם נמנים על התורמים, אתם יכולים להיות בטוחים ששילוב מדהים כזה של פעולות: תפילה על הציון פלוס קמיע, תפילה אישית של הרבי שהבטיח, ולא סתם הבטיח, אלא כתב בשטר הבטחה עם צוואתו: **"מי שימשיך את פעילותי לאחר מותי, יראה ישועות בדיוק כמו בחיי!!!"**

יביאו לתוצאות מספקות, כפי שיעידו אלפי אלו שכבר תורמים.

נפשו של ר' ישעי' להייתה מלאה וגדושה באהבת השם.

ולא היה דבר שהרבי מקערעסטיר אהב יותר מאשר את בניו של השם.

הוא חשב, איך אפשר להיטיב להם, להוריד ישועה משמיים ולחבר אותם אל השפע?

התשובה שלו הייתה בצורת קמיע.

קמיעות מיוחדים חילק ולשמירה: **שהוכיחו את עצמם כפועלי מופתים:** ניצולי שואה רבים שהחזיקו בקמיע משך שנות המלחמה,

אם אתם רוצים לשתף את נכדכם הקדוש של הסבא הנצח!



1800-20-22-33

www.ravlk.org

התרומות לר"ב להושיע' מוכרות לצד מיס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

מאמצים 2 משפחות

ומצטרפים לשבת מרוממת בעיירה קערעסטיר בראשות נכדי הצדיק זי"ע